



**IVN De Oude Landgraaf**  
**IVN Ubach over Worms**

## **Wandeling ca. 8 kilometer : start bij camping de Watertoren**

**U neemt deel aan het verkeer, let goed op!!**

De volgende afkortingen worden gebruikt:

**LA; RA; RD; Ltp** voor Linksaf; Rechtsaf, Rechtdoor en Lantaarmpaal.

**Wij wensen u een fijne wandeling!!**

**LA** bij het verlaten van de camping de Watertoren.

Weg naar beneden blijven volgen.

- *De naam van de camping is afgeleid van de Watertoren die boven de camping uittorent en tot ver in de omtrek zichtbaar is*

**LA** bij bordje Kerkveldweg, dit is de Broekhuizenstraat

**RA** bij bordje Kapelweien.

**LA** bij gebouwtje, hondenuitlaatplaats en speeltuintje. Deze weg loopt langs de Worm

- *Het is de moeite waard om in het speeltuintje links te kijken naar de nectarkroeg. Na bezoek aan de nectarkroeg weer terug naar de route.*

**RA** bij bordje Kapelweien nr. 6.

**RA** bij de Brugstraat langs de kerk naar de brug over de Worm.

- *De kerk is in 1726 door Anna Sophia Elisabeth von Boeyer geschonken aan het "Nederlandse" deel van Rimborg gewijd aan de H. Drievuldigheid. De kerk werd op 3 oktober 1728 ingewijd door de Abt van Rolduc. Tegenover de kerk ligt de pastorie uit die zelfde tijd.*

**RA** bij knooppunt 36 en doorlopen tot aan de overweg\*. Na overweg doorlopen tot knooppunt 35

- *Direct rechts na de brug over de Worm staat een monument, "Ter verbroedering van de volkeren van de wereld" In verschillende talen wordt de lezer er op geattendeerd dat "wie u de haat leert, zal u niet verlossen".*
- *Na de brug is het Duits grondgebied en hebben Rimborg verlaten. Het dorp Rimborg kan in een adem genoemd worden met de befaamde Romeinse nederzettingen in de provincie Limburg zoals Mosa Trajectum (Maastricht) en Coriovallum (Heerlen)*
- *Na knooppunt 36 ligt links het eeuwen oude kasteel van Rimborg, reeds vermeld in 1200 en diverse keren verwoest en even zoveel keren opgebouwd. De historie van dit kasteel gaat terug tot in de Romeinse tijd en is beschreven in het boek "Die Rimborg". De naam van het kasteel (en dorp) valt terug te voeren op het feit dat het kasteel een dubbele ringburcht is. Het kasteel lag ooit op een eiland in de Worm en was ook nog eens door een slotgracht beveiligd. Rechtsligt de dubbele watermolen een banmolen, ruim 300 jaar oud. Aan Nederlandse zijde de oliemolen en aan de Duitse zijde de korenmolen die tot 1977 in gebruik is geweest..*

**RA** bij knooppunt 35. Rechts loopt de spoorbaan en de Worm. Aan de rechterkant heeft ooit het dorpje Finckenrath gelegen.

**RA** bij splitsing voor de overweg: **goed uitkijken!!!**

Doorlopen tot aan houtenbrug over de Worm, knooppunt 42

- *U loopt nu tussen de Worm en de spoorbaan. Aan de overzijde van de Worm ligt het materiaaldepot van AFNORD (AFCENT).*

**RA** over de Worm bij knooppunt 42

- *Deze brug is tevens de grens tussen Nederland en Duitsland*
- *De Worm mondt uit in de Roer in de buurt van Heinsberg bij het gehucht Stahe en heeft meerdere bronnen. Ze ontspringt in Duitsland ten zuiden van Aken in Alt Linzenhäuschen. Bij de Europaplatz is een verdere bron. Door het stedelijk gebied van Aken is de Worm helemaal overkluisd. De Worm is ± 53 km lang.*